



Oude Begraafplaats Purmerend

Nieuwstraat 90

1441 CN Purmerend Noord Holland

www.oudebegraafplaatspurmerend.nl

Nieuwsbrief 2022 nummer 3

Afgelopen monumentendag 100 graven geadopteerd

Op de open monumentendag (11 september) was de begraafplaats natuurlijk open. Er was veel bezoek en ook de rondleidingen werden zeer goed bezocht. Een groot succes was het adopteren van de graven. Zoals u wellicht weet is het mogelijk om voor 25 euro per jaar een graf van een al dan niet bekende Purmerender te adopteren. Van dat geld wordt door de stichting het onderhoud betaald op de begraafplaats.

Op 11 september zijn er weer veel graven geadopteerd. Zodat er inmiddels 100 graven zijn geadopteerd. Een prachtig aantal natuurlijk! Mocht u ook (nog) een graf willen adopteren: stuur dan een mail naar info@oudebegraafplaatspurmerend.nl



Uitgelicht: Ledikantjes.



Een beperkt aantal van de zerken, maar een groot aantal van de stèles worden omringd door grafhekken, geheel naar de mode van de 19e eeuw. Deze grafhekken hebben in de verte iets van een hekje dat vroeger om een ledikant zat, vandaar de titel van dit stuk. Men had veel aandacht voor fantasie en ook bijgeloof speelde een rol: het grafhek was in oorsprong bedoeld om kwade geesten te weren van de ziel van de dierbare overledene. Vandaar ook dat de spijlen van het hek vaak zijn vormgegeven als pijlen, voorzien van scherpe punten.

De stichting zet zich in om deze ledikantjes te behouden. Onder andere door ze regelmatig te schilderen om het roesten tegen te gaan. Dit jaar leggen we ook de nadruk op het herstel van het ijzeren ledikantje zelf. We repareren de ledikantjes of, als ze er heel erg slecht aan toe zijn, maken we ze geheel opnieuw. Maar wel naar oud ontwerp.



Op **26 November is er van 09:00 tot 12:00 uur** een klusochtend voor de vrijwilligers. Mits het droog is. De reparatie werkzaamheden aan de ledikantjes zijn dan te aanschouwen en belangstellenden kunnen dan kennismaken met de vrijwilligers.

Wereld lichtjesdag op 11 december

Sinds 1997 is er ieder jaar op de tweede zondag in december (dit jaar op 11 december) Wereldlichtjesdag. Wereldwijd komen mensen bij elkaar om overleden kinderen te herdenken en steken zij om zeven uur 's avonds uur een kaarsje aan. Door de verschillende tijdzones in de wereld ontstaat hierdoor een golf van licht, zodat de wereld een beetje lichter wordt voor de mensen die hun kind hebben verloren en daarbij mogen beseffen dat zij niet alleen zijn met hun verdriet.

Verdriet vanwege de pijn van het gemis en het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen.

Ook op de historische begraafplaats doen we mee aan wereld lichtjesdag. We steken kaarsjes aan en lezen de namen op van de overleden kinderen. Iedereen is welkom om daarbij aanwezig te zijn en natuurlijk speciaal nabestaanden of bekenden van een overleden kind. Daarbij maakt het niet uit wanneer een kind overleden is, dat hoeft dus niet dit jaar te zijn maar kan ook bijvoorbeeld 80 jaar terug zijn. Het maakt ook niet uit op welke leeftijd het kind overleden is.



De verdronken burgemeester



We besteden in de Nieuwsbrief ook aandacht aan Bewoners die begraven liggen op de historische begraafplaats. Eén daarvan is de Purmerender Jonkheer Constantijn van Citters. Deze man was, burgemeester van Purmerend van 1885 tot 1903.

Burgemeester Jonkheer van Citters is 9 oktober 1903 op 62 jarige leeftijd dood gevonden in het Noord Hollands kanaal. Het is een raadsel hoe hij om het leven is gekomen. Zoals gewoonlijk liet Jonkheer van Citters zijn hondje uit voordat hij naar de vergadering van B en W ging. Omdat de wethouders tevergeefs op hem zaten te wachten werd er een boodschap naar zijn huis gestuurd. Hier wisten ze niet beter dan dat hij al naar de vergadering was gegaan. Echt ongerust werden ze toen medewerkers van de melkfabriek Hollandia het hondje tussen de fabriek en de spoorbrug heen en weer zagen lopen zonder baasje. Men vermoede daardoor dat er een ongeluk was gebeurd. De politie heeft na het dreggen van het Noord-Hollandskanaal

Burgemeester Jonkheer van Citters uit het water gehaald. Hoe het kon gebeuren dat hij in het water terecht is gekomen is tot vandaag nog steeds onduidelijk. Een verklaring kan zijn dat hij al enige dagen aan koorts had. Misschien is hij zijn evenwicht verloren en kon hij niet meer uit het kanaal komen. Maar ook ander scenario's zijn niet uitgesloten.

Tijdens zijn ambt als burgemeester heeft hij veel indruk gemaakt. Bij aanvaarding van deze eervolle betrekking begreep hij terecht dat de Weekmarkt de levensader was van Purmerend. Hij heeft dit bij alle beslissingen die hij nam het zwaarst laten wegen.

Hierdoor groeide dit wekelijkse evenement in Purmerend onder zijn bestuur uit tot een mooie grote weekmarkt.

Dat de burgemeester zeer werd gewaardeerd blijkt wel uit het mooie artikel in de Schuitemakers courant op 14 oktober 1903 (zie volgende pagina). Hierin staat omschreven en proef je de sfeer hoe deze eenvoudige burgervader, notabene op de dag van zijn geliefde weekmarkt, via een ere haag van belangstellende door de straten van Purmerend naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats in de Nieuwstraat werd gebracht.

Jonkheer van Citters ligt begraven op het B veld nummer 33 in een eenvoudig graf zonder opsmuk en zonder een overdaad aan tekst.



Tip voor een leuk sinterklaas- of kerstcadeau!

Het verhaal van jonkheer C. van Citters en nog vele andere verhalen over de bewoners van de begraafplaats kunt u vinden in het boek de **Mummie van Purmerend** geschreven door Alex Vallentgoed. Het boek kunt u bestellen door een mail te sturen naar onderstaand email adres info@oudebegraafplaatspurmerend.nl

De prijs van het boek is € 15,00
De actie prijs voor donateurs (die een graf hebben geadopteerd) is € 12,50.

De bezorging binnen de regio Purmerend en Beemster is gratis. Verzendkosten binnen Nederland, zijn € 4,60. De opbrengst van het boek komt geheel ten goede aan de restauratie van de monumenten op de Oude Begraafplaats.

Uitschrijven nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, Stuur dan even een berichtje naar info@oudebegraafplaatspurmerend.nl

STADSNIEUWS

**Uitvaart van Jhr. C. VAN CITTERS,
Burgemeester van Purmerend,
op Maandag 12 October '03.**

't Is Maandagmiddag twee uur. Er zal in onze gemeente iets zeer gewichtigs, iets zeer droevigs plaats hebben. Sombor is de lucht, sombor alles wat om ons heen is. Sombor zien de vele ingezetenen, die, niettegenstaande de marktdrukke, zich bewegen op den Amsterdamschen weg, de Gouwe en de Nieuwstraat tot aan 't kerkhof. Sombor ten slotte is 't geloei der honderden koeien op 't Markterrein, waarvan zooveel ten doode zijn opgeschreven.

Klokslag twee uur beginnen de klokken van de Stadswaag, de Lutherse Kerk en de Katholieke Kerk te beieren, de somborheid over 't geheel nog vermeerderende en den volke verkondigende, dat 't lijk van Jhr. C. VAN CITTERS, onzen achtenswaardigen burgervader, uit z'n woning naar z'n laatste rustplaats zal gebracht worden. De droeve plechtigheid vaagt aan met 't plaatsen van den prachtigen Amerikaansch grenen houten met koper beslagen kist in de lykkoets. Daarna wordt 't lijkkleed over de kist behangen met 'n achtal fraaie kransen van levende bloemen. De grootste, we mogen wel zeggen 'n reuzenkrans, werd als blyk van hulde en achting geschonken door de Directie der Noord-Holl. Tramweg-Maatschappij, de Gemeentelijke Politie, de Gemeente Ambtenaren, de Gasfabriek en de overigen door familie en vrienden.

Onder die bloemenschat bedolven, als zoovele bewijzen van liefde, achting en waardeering, werd 't zielloos overschot grafwaarts gevoerd, voorafgegaan door den gemeente-bode in costuum.

Zeven rijtuigen met familieleden en andere genoodigden volgden de lykkoets, gaande door 'n haag van belangstellende toeschouwers langs de bovengenoemde wegen, waarvan bijna alle huizen waren gesloten.

Zeer te betreuren was 't, dat de lijkstatie niet den gewonen weg kon nemen door de Hoogstraat langs 't Stadhuis (de plaats waar de overledene zoo veel en zoo hard gewerkt had in 't belang onzer gemeente) door de Breedstraat, Dubbele Buurt, Kogmarkt en Paardenmarkt naar 't kerkhof, wegens de kramen in Breedstraat en Dubbele Buurt.

Of die kortere weg ook niet in overeenstemming zou geweest zijn met den bekenden eenvoud van den overledene, gelooven we wel te mogen aannemen.

Zoo naderde dan de treurige stoet ten slotte den doodenakker, waar reeds eenige belangstelden gereed stonden, om zich achter de genoodigden aan te sluiten.

Behalve de familieleden bestond de stoet uit verschillende corporatiën, bestaande uit den heer van Thienen, Lid van Gedeputeerde Staten met eenige leden van de Provinciale Staten uit de omliggende gemeenten, die hun medelid thans de laatste eer wilden bewijzen. Voorts de beide Wethouders met de leden van den gemeenteraad, terwijl de gemeente-secretaris, de heer J. Worp, door ongesteldheid afwezig was, en de gemeente ambtenaren, benevens de hoofden der scholen. Ook de Directie der Noord-Holl. Tramweg-Maatschappij was vertegenwoordigd door haren adjunct-directeur, den heer van Geuns.

Toen de kist in de groeve was neergelaten, de lijkbaar op 't zand boven de kist was gezet, 't lijkkleed er over was gehangen en de bloemkransen er op en naast waren gelegd, namde heer L. Koning, oudste Wethouder, 't woord. Spreker begon met de verklaring, welk 'n groot verlies de gemeente getroffen had, door 't

eigenbelang was opgeofferd voor 't algemeen belang. Hij heeft onze goede verwachtingen niet beschaamd. Altijd was hij eerlijk en onpartijdig, waar 't de belangen der gemeente betrof. Daarom zal hij steeds bij ons in dankbare herinnering blijven voortleven. Zijn vriendschap en toewyding zullen steeds door ons worden herdacht. Moge zijn asche rusten in vrede!

Vervolgens nam de heer Bakker 't woord, sprekende namens de gemeente-ambtenaren, die den overledene waardeerden in z'n ijver en z'n groote werkkraft. Ook bij hen zal de herinnering aan z'n vriendschap en medewerking steeds in eere blijven voortleven.

Ten slotte trad 'n oud Academie-vriend van de Polytechnische school te Delft, de heer Von Schmidt auf Altenstadt uit 's-Gravenhage naar voren, die ook namens z'n mede-oud-leden 'n laatste vaarwel aan den ontslapene kwam toeroepen.

Na mijne jarenlange scheiding in de koloniën, ving spreker aan, waart gij nu sedert zes jaar de beste vriend onder ons in Delft. Ja, hij was de eerste en de beste. Hoe lazen we met ontzetting 't bericht in de courant, dat die vriend van ons was heengegaan.

Trouwē vriend Constant, wel hoor je ons niet meer, maar, geloof me, we zullen steeds aan je blijven gedenken. Rust zacht, beste vriend, tot hier namaals.

Diepen indruk maakten deze eenvoudige, doch treffende woorden op de talrijke aanwezigen, waarvan menigeen in stilte 'n traan wegpinkte.

Daar niemand verder 't woord verlangde, bedankte de zoon des overledene, Jhr. J. L. van Citters, voor de eer en de belangstelling aan z'n onvergetelijken vader bewezen.

En hiermede was de droeve plechtigheid vervuld en 't zielloos overschot aan den schoot der aarde toevertrouwd. Ja, voorzeker, de naam van dezen Burgemeester, die ruim achttien jaren onze gemeente met den grootsten ijver en de nauwgezetste plichtsbetrachting heeft gediend, zal bij ieder onbevooroordeeld ingezetene in de dankbaarste herinnering blijven voortleven.

Moge de eer en de hulde den overledene aan zijne groeve toegebracht, voor z'n diepbedroefde familie 'n troost zijn, 'n opbeuring op haren verderen levensweg.

Jhr. C. VAN CITTERS is niet meer, maar hij zal door ieder rechtgeaard Purmerender steeds met eerbied en dankbaarheid genoemd worden.

* * *

En de klokken beierden maar door, toen de droeve plechtigheid was vervuld en de stoet met de belangstellenden huiswaarts togen.

De natuur in de laatste dagen zoo grillig en wreed, toonde ook in den morgen van dezen dag hare telkens wederkerende onregelmatigheden. Ze ontfermde zich echter van 't begin tot aan 't einde der plechtigheid over ons en pleef kalm en bedaard afwachten totalles naar wensch was afgelopen. Om 3 uur zwegen ook de klokken. Ze hadden haren plicht volbracht. En toen . . . toen stond de natuur met verdubbelde kraft op. Hevige windvlagen deden boomen en bindten kraken en de regen viel bij stroomen neder.

Sombor ontwaakte de dag en nog somborder ging hij 'ter ruste!